

Kulting 'Op Tilt'

02 mei 2011 [start printen](#)

Kulting 'Op Tilt' Harderwijk is een bruisende stad waar amateurkunst een belangrijke rol speelt. Op allerlei terreinen gebruiken creatievelingen hun artistieke talent om kunst te maken, en dat willen we vieren! Donderdag 19 tot en met zaterdag 21 mei vindt daarom de twintigste editie van Kulting plaats, een ode aan alle kunstmakers! De officiële opening en jaarlijkse uitreiking van de Kultingprijs zijn op donderdagavond 19 mei en zullen plaatsvinden in hotel Baars. Iedereen is van harte welkom om de start van dit wervelende weekend met ons mee in te luiden!



Mei 2011 bestaat Kulting twintig jaar maar van stilstaan is geen sprake, cultuur veranderd en Kulting veranderd mee. In de beginjaren lag de nadruk van het festival met name op exposities en poëzie en fungeerde Kulting als een podium voor Harderwijkse exposanten en culturele instellingen. Dit lokale karakter heeft het altijd behouden maar in de loop der jaren is Kulting ook uitgegroeid tot een festival waar iedereen zijn kunsten vertoont. Een groot aantal kunstvormen zijn in het programma vertegenwoordigd en er is voor ieder wat wils.

Sinds jaar en dag fungeert de binnenstad van Harderwijk als podium én decor voor Kulting. Dat is ook dit jaar het geval en dat geldt niet alleen voor Kulting. Kulting is namelijk een van de deelnemende festivals aan Kijk Harderwijk! Een unieke krachtenbundeling van vier festivals die in het kader van de Week van de Amateurkunst de binnenstad bezetten. Samen met Nachtbrakers Festival, Hanzefestival en het Steunpunt Amateurkunst zorgt Kulting ervoor dat de hele binnenstad bol staat van de optredens en activiteiten! Elk deelnemend festival behoudt zijn eigen identiteit en vult zijn eigen programma maar er zijn ook gezamenlijke onderdelen zoals de spetterende afsluiting op de Markt.

Kulting concentreert zich dit jaar in en rondom de Smeepoort- en Vijhestraat, rode draad is het thema 'Op Tilt.' Het programma is zoals altijd eigenzinnig en divers, en gericht op drie onderdelen;

Smeepoortstraat Kultuurstraat. Het hoofdprogramma van Kulting speelt zich af in het gebied van de stadspoort tot de boulevard. De Smeepoortstraat verandert drie dagen lang in een Kultuurstraat waar allerlei optredens plaatsvinden. Muziek, straattheater, workshops, papierentheater, levende standbeelden, dans, noem maar op!

Stoel met een doel. Er valt tijdens Kulting genoeg te ontdekken en leidraad door het Kultinggebied zijn de Op Tilt Stoelen. In aanloop naar Kulting worden door de leerlingen Vormgeving & Entertainment van Landstede Harderwijk allerlei stoelen compleet gerestyled. En dan hebben we het niet over een kussentje hier en daar, de stoelen gaan compleet 'op tilt'! Alle deelnemende locaties krijgen zo'n stoel voor de deur als voorproefje voor wat er binnen te zien en te beleven is. Na afloop van het festival zullen de stoelen worden verkocht. De opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk 'Kanker Verziekt je Taal' een actie van de Harderwijkse Richelle Laurijsen om het

woord 'kanker' als scheldwoord uit te bannen.

Kunst in etalages. Exposities hebben altijd een belangrijke rol gespeeld tijdens Kulting en dit jaar gieten we die in een nieuw jasje. In samenwerking met een aantal ondernemers in de Smeepoortstraat is het project 'Kunst in Etalages' opgezet. Daarin krijgen een aantal Harderwijkse kunstenaars de unieke kans om hun werken te exposeren in de etalages in de Smeepoortstraat. Maar dat is niet het enige. Een aantal leegstaande panden wordt speciaal voor de exposanten veranderd in een expositieruimte. De Smeepoortstraat als één grote galerie.

Meer informatie en het complete programma vindt u op www.kulting.nl en www.kijkharderwijk.nu

Tot bij Kulting 2011!